

Historik bakom Gösjöns fågeltorn och Dalslands Ornitologiska Förening.

1962 bildades Skålleruds fågelklubb av några fågelintresserade personer där. En av eldsjälarna var Albert Svensson i Bränna. Han väckte intresse hos ungdomar i området bl.a. bröderna Sture och Sten Torstensson, Sören Jägmarker, Runo Löfvendahl samt hos Kurt Gustavsson som då bodde i Åsensbruk.

Vidare anslöt sej bröderna Fritz och Uno Johansson Ingribyn, Karl Karlsson Anolfsbyn, Sven Jansson Köpmannebro, Dan Nilsson Ånimskog och Kjell Eriksson Brålanda. Alla dessa var hängivna amatörfältornitologer som vistades mycket ute i markerna, rapporterade och sammanställde årliga fågelobservationsrapporter.

1963 hade deras kreativitet åstadkommit planer och ritning på ett fågelobservationstorn i norra änden av Gösjön vid Linderud och tack vare ännu en fågelintresserad person, Alf Johansson, som var förman vid den lokala avdelningen av Vattenfalls nätbyggnation och underhåll, blev man sponsrade med material och konstruktionsarbeten och tornet kunde byggas.

Efter ytterligare ett år hade Erik Larsson, chefredaktör för Sveriges Natur sedan 1959 och bördig från Frändefors, kontaktat klubben och framfört önskemål om att den skulle bilda en lokal naturskyddskrets, vilket hörsammades.

Fågelklubben blev nu en sektion av den nybildade Nordalskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen men fortsatte att verka som förut.

1968 började dock planer på att bilda en separat ornitologisk förening att ta form, klubben ville specialisera sej, bli fristående och f.f.a. omfatta hela Dalsland där det fanns många fågelintresserade personer, det hade Kurt Gustavsson sedan länge förstått.

Fredagen den 2 maj 1969 samlades intresserade från hela landskapet på Erlandseruds gård och man beslutade sej för att bilda en fristående förening utan anslutning till riksföreningen i detta inledande skede. Man antog stadgar som sade att man skulle främja utforskandet och skyddet av Dalslands fågelfauna och verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för sin verksamhet.

Vidare skulle man ordna med kursverksamhet och exkursioner.

Den första styrelse fick följande utseende: Ordf. Kurt Gustavsson Mellerud, sekret. Kent-Åke Gustavsson Bengtsfors, kassör Sten Torstensson Billingsfors. Övriga ledamöter: Oscar Wikström Tösse, Gunnar Johansson Brålanda, Stig Gustavsson Frändefors, John Andreasson Ed. Revisorer: Karl Karlsson och Albert Svensson Skållerud. Medlemsavgiften bestämdes till fem kronor.

Det är alltså 40 år sedan D.O.F. bildades, föreningen har under åren haft många olika personer i sin styrelse och sysslat med en mångfald projekt och ingår sedan många år tillbaka i Sveriges Ornitologiska riksförening som en regionalförening.

De flesta medlemmar har dock även varit Svenska Naturskyddsföreningen trogen och många intressen och projekt har utförts i samförstånd och samarbetsvilja, som till ex. byggandet av en ny fågelobservationsplattform vid Gösjön när det gamla tornet inte kändes säkert att gå upp i längre.

Sammanställning gjord av DOF-medlemmen Ingemar Johansson, Mellerud.